

Vraag het aan Morya**De materie staat altijd
in dienst van het Goddelijke**

“Wat de materie betreft, die staat altijd in dienst van het Goddelijke. Wat er ook gebeurt - iets wordt je afgenomen of het wordt je gegeven, het maakt niets uit - het betekent dat je gevormd wordt in de richting van het Goddelijke.

Als je daarin kan vertrouwen, dan zal er zoveel mogelijk worden. Dan kan er in jou een groot geluk geboren worden, zodat je weet dat God bestaat, dat Hij je liefheeft, dat Hij met je bezig is. Hij is degene die je draagt door alle moeilijkheden heen en je kan zien dat je daarin begeleid wordt.”

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 1: De Aarde als Wezen”
(uit hoofdstuk 3: ‘Het Lijden van God’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 449

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


